

## Tussen vrees en hoop

*Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk schrijft, op verzoek van de redactie van de Barneveldse Krant, iedere twee weken een column over wat hij als eerste burger van de gemeente Barneveld meemaakt.*

Je kunt er niet omheen. De grote kerstboom op het Raadhuisplein en de kerstmarkten in onze dorpen herinneren je er wel aan. Velen van u zullen een kerstpakket hebben gekregen, een kerstconcert hebben bijgewoond en een kerstbrood of kerststol in huis hebben gehaald. We zijn op weg naar Kerst en dat vieren we toch? Afgelopen zaterdag bezochten Aly en ik sfeervolle kerstmarkten in onze dorpen.

In Kootwijk hield Stien van Ee open huis in haar modeatelier. Wat kan zij vrouwen prachtig kleden... Haar *haute couture* is kunst. Haar unieke creaties wonderschoon. Haar hoofd ontwerpt en haar handen brengen verbeelding tot leven. Vanuit dit atelier naar de kerstmarkt rond de kerk waar diepe tonen uit midwinterhoorns klonken. We proefden hoe eieren in tokkelroom transformeerden en romige melk in de lekkerste kazen was gekarnd. Wat blijkt zo'n kerstmarkt een mooie plek van ontmoeting tussen de dorpsbewoners en nieuwsgierige mensen van buiten.



In Kootwijkerbroek pakte men uit met een tweedaags evenement rond de Puurveense Molen. Daar genoten veel bezoekers van te vroege oliebollen (die natuurlijk altijd lekker zijn) en een schaatsbaan voor kinderen waar geen ijs aan te pas komt. Ik ontmoette er Kristine die twee tot drie jaar naar Afrika gaat voor ontwikkelings- en zendingswerk. Kristine had met haar familie een kraampje met allerlei leukernijen om geld binnen te halen voor haar project met weeskinderen. Nee, helaas, ik kon het gewicht van haar grote kerstbrood niet raden maar haar 'home made' kerststolletje was heerlijk. Kristine gaat eigenlijk de omgekeerde weg van veel vluchtelingen. Zij gaat naar hun land en probeert daar een bijdrage te leveren aan de toekomst van jonge kinderen. Zou daar ook een oplossing voor het vluchte-

lingen vraagstuk kunnen liggen? Bewerkstelligen dat mensen daar een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, tot ontwikkeling en ontplooiing kunnen komen? Kristine pakt dat op. Hoe klein haar bijdrage ook lijkt op het grote mondiale vraagstuk. Maar telt ook hier niet het motto: "Do for one, you wish for everyone"? Geeft zij zo niet hoop aan de kinderen daar, ver weg? Net zo als de zesjarige terminale Tijn met Serious Request deze week een geweldig bedrag voor Afrikaanse kinderen met longziekten bijeenbrengt?

Van de kerstmarkten in onze dorpen naar de vreselijke aanslag in Berlijn die ons deze week opschrikte. Een kerstmarkt waar nu wordt gerouwd om de slachtoffers. In een land dat huilt. Een land waar de spanning oploopt. Een land waar boosheid en barmhartigheid tegenover elkaar zijn komen te staan. U kent dat spreekwoord vast wel: tussen hoop en vrees zweven. Je hoopt dat het goed zal gaan, maar tegelijkertijd vrees je dat het mis gaat. De afgelopen week voelde ik die spanning. Met de beelden van de aanslag in Berlijn daalde vrees in harde slagregens op ons neer. Onschuldige mannen, vrouwen en kinderen worden slachtoffer van terreur. Wat een absurd geweld en wat een kwaad! Het komt via de media onze huiskamers binnen en maakt ons angstig, bang en boos. Kun je dan nog hopen dat het goed zal gaan? Dat is niet eenvoudig en je zou de hoop bijna verliezen. En middenin deze vertwijfeling luisterde ik naar het prachtige Weihnachtsoratorium van Bach met misschien wel de mooiste zin: "Fürchtet euch nicht". "Vrees niet", zegt de hemelse engel tegen aardse herders. Dat klinkt vandaag misschien wel naïef of cynisch. Maar het zet ons wel aan in deze Kersttijd niet in fatalisme te vervallen. Natuurlijk, we moeten (en mogen) niet doof zijn voor de zorgen die ons bezighouden. We moeten ons hoofd ook niet in het zand steken voor het nietsontziende geweld en de harde en haatdragende taal die dat oproept. Dat is er, maar het heeft niet het laatste woord. Kersttijd betekent voor mij dat er een geweldig teken van hoop is gegeven. We mogen met het onmogelijke rekening houden, namelijk dat de liefde het uiteindelijk zal winnen van het kwaad.

Ik wens u allen inspirerende kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Mag ik u begroeten op onze nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2017 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis? Van harte welkom.

Dr. J.W.A. van Dijk  
Burgemeester

23 december 2016, nr. 110